

April 2016

Voorwoord:

Hoi,

De winter heeft het dit jaar kort gehouden en da's niet jammer. Er zijn weer massa's motorrijders op de baan die zich niet meer kunnen inhouden en gelijk hebben ze! Zo ook was het niet anders op onze eerste rit en ik dank iedereen die de koude ochtend getrotseerd heeft om naar Mechelen af te zakken. Met 21(!) waren we en dat voor een openingsrit. Patrick z'n verslagje lees je verderop en op Weebow vind je de foto's terug. Weebow? Jawel, het is ongelooflijk maar het kregnd dat ons maanden in de steek liet doet het weer!

De volgende rit wordt georkestreerd door onze lieve Italiaans-Duitse vriend Cristian. Hij komt vanuit Berlijn afgezakt om jullie door Zeeland te loodsen. Proefrijden kan hij slechts enkele dagen op voorhand en dus vergeven we hem graag dat er weinig details beschikbaar zijn vooraf.

Met spijt in het hart moet ik de komende rit overslaan. Toch zal ik aan jullie denken vanuit een zonnig oord, en neen ... helaas voor mezelf, het is niet Panama.

Tot een volgende ...
Marco



Vorige rit:



Zo'n eerste rit is altijd een spannend moment... het is ondertussen al een hele tijd geleden dat we samen gereden hebben en dus is het altijd een beetje afwachten wie er precies komt opdagen en of alles wel vlot zal verlopen... niet anders dit jaar. De start werd gegeven aan café "Den Beer" op de grote markt in Mechelen. Al bij aankomst was het duidelijk dat we met een behoorlijke groep van start zouden gaan – er stond al een hele rij moto's geparkeerd en dan nog bleven er toekomen. Blijkbaar heeft de aangekondigde kou niemand echt afgeschrikt... de lentekriebels zullen er zeker geweest zijn ☺

De rit stond onder leiding van "big boss" Marco. Na een warme choco en het snel doornemen van een aantal hangende punten van de algemene vergadering, kon er eindelijk vertrokken worden.

De rit vertrok in elk geval onder een goed gesternte... niet alleen was er vooraf al aangekondigd dat we zouden lunchen in Scherpenheuvel, bovendien kregen we er bij het vertrek nog eens een processie bovenop. Al een geluk dat het einde van de rit aan het mondaine meer van Genval lag en niet bij de broederkes van liefde...

De processie hielp blijkbaar wel: Het bleef de hele dag droog en ook met de kou viel het uiteindelijk goed mee... en natuurlijk de rit zelf ook, een ruime lus, eerst doorheen Antwerpen en Vlaams-Brabant, om in de namiddag de taalgrens over te steken naar Waals-Brabant.

Marco, bedankt nog voor deze aangename opener van het jaar. Op naar de volgende rit!

Patrick

Volgende rit:

Details voor de volgende rit volgen via een afzonderlijke mail.



Brussel:

Van verschillende GLME-leden en clubs hebben wij berichten ontvangen na de aanslagen in Brussel. Zij betuigen hun medeleven met de Belgische bevolking. Ook op onze Facebook-pagina heeft BGMC-Knalpijp zijn solidariteit getoond met de slachtoffers.

Agenda:

24/04 Nederland	Cristian B
05/05 GLME UK 05>08	GBMCC
22/05 Zuid-Limburg	Jan & Jorijn
18/06 Semois 18>19/06	Patrick & Dominique
10/07 Les Caps	Stephaan
14/08 Ardennes	Marnix
27/08 GLME IT 27>03/09	GAM
23/09 Eifel 23>25/09	Jan R.
16/10 Vlaamse Ardennes	Gert
18/12 Noël/Kerst meeting	Rudi & Nico